

# JAPAN RUIKT ZIJN KANS

Al sinds de zeventiende eeuw was Nederland de baas in Indonesië. Dat was toen een kolonie die Nederlands-Indië werd genoemd. Zoals de Duitsers landen in Europa wilden veroveren, waren de Japanners bezig hun gebied uit te breiden in Azië. Japan werd vrienden met Duitsland, omdat beide landen wel een sterke bondgenoot konden gebruiken. Japan ging nog meer landen in Azië aanvallen. Ook Nederlands-Indië was de klos.



In dit soort kampen werden de Nederlanders in Indië opgesloten door de Japanners.

Op 10 januari 1942 viel Japan Nederlands-Indië aan. De verovering ging snel. Op 8 maart 1942 gaf het Nederlands-Indische leger zich over. De Japanners waren vanaf dat moment de baas. Ze sloten veel Nederlanders op in kampen. Het waren andere kampen dan de Duitse concentratiekampen, want het was niet de bedoeling van de Japanners om de Nederlanders te vermoorden. Maar er was veel te weinig eten in de 'Jappenkampen' en de gevangenen werden wreed behandeld. Veel Nederlanders en Indonesiërs stierven.

## VERRASSEDE AANVAL OP AMERIKA

De Amerikanen probeerden ervoor te zorgen dat Japan geen olie en ijzer kon kopen. Japan was daar boos over. Ze hadden die spullen nodig om oorlog te kunnen voeren. De Verenigde Staten hadden veel militairen in Azië, met een grote marinebasis op Hawaï: Pearl Harbor. Op 7 december 1941 viel Japan die marinebasis aan. Het was een complete verrassing. Japanees vliegtuigen lieten een regen van bommen vallen op Pearl Harbor. Ze vernielden meer dan 200 Amerikaanse vliegtuigen, beschadigden vele schepen en doodden ruim 2400 Amerikanen.



Hier zie je Japanse bommen ontploffen in een legerbasis van de Amerikanen in Hawaï.



Dit oorlogsschip zank tijdens de slag in de Javazee waarbij Japan Nederland versloeg.

## EEN ECHTE WERELDOORLOG

Niet alleen in Europa was er oorlog, maar ook in de rest van de wereld. Japan was de **bondgenoot** van Duitsland en wilde een groot gebied veroveren in Zuidoost-Azië. Eén van de landen die ze veroverden was de Nederlandse **kolonie** Nederlands-Indië. In januari 1942 vielen de Japanners daar binnen. Ze sloten de Nederlanders op in **interneringkampen** (Jappenkampen). De gevangenen werden slecht behandeld. Er waren ook Nederlandse Joden bij, maar het ging de Japanners er niet om dat ze Joods waren, maar dat ze Nederlands waren. De oorlog in Azië eindigde op 15 augustus 1945 toen Japan zich overgaf. Dat gebeurde nadat de Verenigde Staten **atoombommen** hadden gegooid op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Daarmee eindigde de **Tweede Wereldoorlog**.

## DE OORLOG EINDIGT MET EEN KLAP

In Europa was de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 afgelopen. In Azië ging de oorlog met Japan door. De Amerikanen hadden een nieuw wapen: de atoombom. Deze bom kon in één klap complete steden verwoesten. De Amerikanen hadden haast: ze waren ervan overtuigd dat Hitler ook zo'n bom wilde maken. Op 6 en 9 augustus 1945 gooide Amerika atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. De vernietiging was zo verschrikkelijk dat Japan zich overgaf. Op 15 augustus 1945 was ook in Nederlands-Indië de oorlog voorbij.